

Willekom vzw BINNENSTE BUITEN

Nieuwsbrief Herfst Editie 2013

Verantwoordelijke uitgever Willekom vzw
Raad Van Bestuur Magda Van Loon

gasten

- de kampenhoeve
- interview RTH
- week vol plezier

team

- bijscholing bij de brandweer te Bornem

algemeen

- opendeur circus & wok
- voettocht van KBC

voorwoord

'Willekom Binnenstebuiten': met veel trots stellen wij u onze eerste nieuwsbrief voor.

'Willekom Binnenstebuiten' is een initiatief waarmee we de ouders en familieleden van onze gasten, de leden van de Raad van Bestuur en AV, en onze sponsors de kans willen geven om hier en daar even achter de schermen van ons gezellige logeerhuis te zien. We willen jullie nog beter laten kennis maken met het reilen en zeilen in Willekom, jullie ook mee laten genieten van de leuke gebeurtenissen die we hier regelmatig beleven.

Vier keer per jaar vertellen we een aantal verhalen. Elk seizoen één. We laten hierbij onze gasten, de medewerkers en de directie aan het woord. En dat we voldoende verhalen zullen hebben, dat hebben we nu al mogen ondervinden. Het was moeilijk kiezen waarover we zouden vertellen, er gebeurt ook altijd zoveel in het van leven bruisende Willekom.

We wensen jullie alvast veel leesplezier.

Leen van Heukelom, directie

de kampenhoeve

Iedereen was klaar voor het uitstapje en weg waren we! Onze bestemming was een plek midden in de natuur. We zijn er geraakt langs kleine wegjes met koeien en schapen. We kwamen er aan en werden hartelijk ontvangen door de eigenares. We mochten ons direct neerzetten voor een tasje koffie. Dat konden de gasten wel appreciëren. Ze werden direct op hun gemak gesteld. We hebben ons aan de vriendelijke dame (Pascale) voorgesteld en daarna konden we aan de dag beginnen.

We wandelden naar de weide naast het gebouw. Samen met Pascale is één van onze gasten de ezels gaan halen. Sommige stoere binkjes onder ons werden toch wat bang als de ezels kwamen aan lopen. Het was de bedoeling dat we hielpen met het kammen van de ezels. Onze gasten moesten soms wat overtuigd worden maar al bij al is dat bij iedereen gelukt! Bravo! Na deze geweldige activiteit was het tijd om onze sandwiches op te eten (terwijl we een klein regenbuitje over ons kregen).



Na het eten was de regen alweer verdwenen en konden we naar de geitjes gaan. Niet iedereen was fan van deze kleine koppige beestjes en sommigen bleven op een veilig afstandje staan toekijken, anderen waagden zich wel aan een kennismaking. Het was best grappig wanneer we ze mochten voederen. Ze lusten heel graag brood dus ze kwamen direct met een vijftal op je aflopen... Dat zorgde voor een aantal grappige situaties. Er waren enkele

kleine geitjes en die kregen wat meer aandacht van onze gasten. Iedereen wou ze eens aaien. Even later kwam Pascale naar ons met een paar schoppen. Je zag zo wat er van ons verwacht werd. Een opdracht die niet altijd even enthousiast werd opgenomen maar een paar gasten zagen dit wel zitten (met of zonder lichte aanmoediging). Sommige gasten bloeiden echt open tussen deze diertjes en deze natuur. Het was echt mooi om zien.



Later waren de kippen aan de beurt. Daar schrokken we van de durf van onze gasten. De trotse baasjes legden wat eten op hun handjes en de kippen kwamen er rustig uit eten. Dit leverde enkele mooie foto's op.

Na de kipjes was het tijd voor een sapje! En na deze kleine verfrissing hadden we nog even de tijd om in de stoere indianentent te kruipen. Het was er erg gezellig en er werd nog wat nagekeuveld over de beestige dag. Als afsluiter hebben we nog een wandeling gemaakt in de buurt van deze hoeve! Wat een prachtige dag was dat!

Indien u nog meer informatie wilt over De kampenhoeve kan u altijd bij ons terecht of op www.kampenhoeve.com

Koen M.

interview RTH

Enige tijd geleden interviewde Chris de papa van de 15-jarige Nicolas Kerckhofs over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en ze vroeg hem wat zijn ervaringen waren met RTH...

"Nicolas gaat al vanaf zijn vier jaar naar het bijzonder lager onderwijs hier vlakbij. Vandaag gaat hij naar het BuSo Sint-Janshof, gelegen aan de Platte Beekstraat vlakbij Willekom. Door de vele vakanties, pedagogische studiedagen, evaluatiedagen en de woensdagnamiddagen is het niet makkelijk om voldoende gepaste opvang te vinden voor onze zoon, zeker

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of RTH is een vlag die de volgende lading dekt: '... een dagje de zorg delen, een adempauze voor het gezin, een korte vakantie...voor de ouders maar ook voor de gast...'

niet omdat we met tweeverdieners zijn. En dan is RTH een hele goede hulp. Al onze verlofdagen werden besteed aan opvang voor Nicolas. Er leefde bij ons dus een grote nood aan goede opvang voor onze zoon.

Op school was er al eens gesproken over RTH, maar daar hebben we toen niet bij stil gestaan. Opvang vinden is en blijft een struikelblok, en het blijft altijd moeilijk voor ouders om te beslissen over opvang of niet. We wisten niet wat we moesten beginnen tot een collega van jullie, Wendy, bij ons hier in de gemeente Putte, vertelde over Willekom als logeershuis en de opvangmogelijkheid. We hebben dan zelf het initiatief genomen en de directeur Leen Van Heukelom gecontacteerd over de opvangmogelijkheden via RTH.

We hebben het ons nog geen minuut beklagd! Hadden we op voorhand geweten wat de mogelijkheden waren, dan hadden we veel eerder de nodige stappen ondernomen. De begeleiding in Willekom is immers open en heel vriendelijk. Wij hechten als ouders veel waarde aan de eerlijkheid en openheid van de opvoeders, dat verstevigt het vertrouwen. De ondersteuning is dik in orde en de gastvrijheid is optimaal. Dat verdient een dikke pluim want Nicolas komt graag naar hier!

Op school wordt er tussen de ouders weinig gepraat over opvangmogelijkheden en RTH, daarom zal ik tijdens het volgende oudercontact van de school de mogelijkheden van RTH zeker promoten. Daar mag bij de ouders zeker eens aandacht aan worden besteed. Het is immers een buitengewoon initiatief voor onze kinderen.

Als ouders van Nicolas zijn we echt blij met de extra dagen ondersteuning die RTH ons biedt en we blijven dan ook graag op de hoogte van de initiatieven en mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de 'Week van Plezier' (tijdens de schoolvakanties dagactiviteiten voor kinderen en jongeren), eigenlijk over alles wat RTH voor ons kan betekenen".

Voor meer informatie over Willekom, surf naar onze website www.willekom.be

Chris L.

Tessa onze stagiaire is getrouwd op 28/09/2013, de gasten gingen kijken en genoten van de aanblik van de bruid en bruidegom.

Wist je dat?

week vol plezier

VZW Willekom is in de zomer gestart met het nieuwe project 'Week vol plezier'. Dit nieuwe aanbod richt zich tot gezinnen met kinderen met een beperking. Het doel van de 'Week vol plezier' is het aanbieden van een speelpleinwerking op maat. Het aantal deelnemers is daarom beperkt tot 15 kinderen per week. De grote eetzaal van de school Sint Janshof, recht tegenover Willekom, werd voor het project ter beschikking gesteld. We richtten ons in de eerste plaats dan ook naar de leerlingen van deze school voor buitengewoon onderwijs.



Omdat dit het eerste jaar is zijn we voorzichtig begonnen. In de eerste en de laatste week van de zomervakantie 2013 konden kinderen tot 21 jaar 5 dagen lang zich amuseren met tal van leuke activiteiten. Tijdens deze super leuke week deden we een reis rond de wereld, waarop we iedere dag een ander land bezochten met bijhorende activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld een pinata in Mexico gemaakt.



De deelnemers werden iedere dag verwacht om 10 uur en de activiteiten eindigden om 16.00 uur. Er werd wel vanaf 08.00 vooropvang voorzien en indien nodig een na- opvang tot 18.00 uur.



In de herfstvakantie zal er opnieuw een week vol plezier plaatsvinden. Meer info kunt u vinden op de website van Willekom.

Wouter VB.

In 2012 maakten 185 verschillende gasten gebruik van onze hulp- en dienstverlening.

Wist je dat?

bijscholing bij de brandweer te Bornem

Je mag er niet aan denken, maar wat doe je als er een brand uitslaat?!

Een tijdje geleden hadden we al een vergadering gehad rond brandveiligheid. Hoe werkt het brandalarm, hoe evacueren, waar zijn de brandblussers,... Maar nu was het tijd om over te gaan tot echte actie!

Met de nodige spanning, nieuwsgierigheid en enthousiasme vertrokken we eind september naar de brandweer te Bornem. Daar aangekomen zagen we dat er al een kookpot vuur had gevat. Slik! Het is hier dus menens bij de mannen van Bornem.

Na een woordje uitleg kwam het praktische gedeelte. We leerden het vuur in de kookpot doven met een doek alsook met alleen maar een deksel. Voor sommige onder ons toch wel spannend, voor anderen een fluitje van een cent...



We waren allen blij wanneer we uiteindelijk dit brandje hadden gedoofd! Maar de twee brandweermannen waren nog niet met ons klaar.

Het was nog niet gedaan!

Het was tijd voor het grotere werk,...blussen met een brandblusapparaat. Dankzij de goede begeleiding lukte het ons allemaal. Onder de indruk van ons kunnen gingen we tevreden naar huis.



Blij met de ervaring, die we hopelijk nooit hoeven te gebruiken.

Tamara S.

Brandpreventie is in elk bedrijf of school van levensbelang, en hoeft daarom niet steeds een dure aangelegenheid te zijn. Wie de brandpreventie verwaarloost, speelt met vuur!



De opendeur van Willekom op 15 september 2013, dat betekende:

- ... lekker smullen van de wok
- ... een fijne samenwerking met de vele (vrijwillige) helpers, waarvoor een 'dikke dankjewel'
- ... meer dan 200 bezoekers, familie, vrienden, burens, sympathisanten. Fijn dat jullie er waren.
- ... durven en doen met het circus Circolito in de tuin van Willekom
- ... genieten van een lekker ijsje van de ijskar
- ... luisteren en meezingen met de coverband UNIT
- ... versteld staan van de verschillende optredens van de gasten
- ... gooien met de circusbobbelsteen en wie weet een reisje winnen
- ... een fijne speelhoek voor de allerkleinsten
- ... een tombola met mooie prijzen
- ... geschminkt worden in een mooie prinses, een wilde tijger, een vlinder of zelfs ... dracula.
- ... kortom... een onvergetelijke dag onder een stralende zon.

Rudy noemde zijn bewindvoerder per ongeluk zijn beïnvloeder.

Wist je dat?

voettocht van KBC

Van 6 tot 12 oktober 2013 ging KBC voor Willekom vzw op voettocht. Niet zomaar een tocht. Een tocht van weliswaar 310km, met als goed doel, Willekom vzw. Super, niet!? We besloten om ons steentje bij te dragen en stapten de laatste dag 30 kilometer mee. Tussen ons gezegd en gezwegen vonden we 50 kilometer wat veel. Chapeau dus, aan de wandelaars die meerdere dagen hebben mee gestapt.

Zaterdagmorgen trok elk van ons zijn stapschoenen aan. Met goede moed en na een tasje koffie gingen we op tocht. We vlogen als het ware vooruit. Hoe kan dat anders met een snelheid tussen de vijf en zes kilometer per uur. We deden ons best de zeer ervaren KBC-wandelaars bij te houden. Wat volgens ons wel gelukt is! De laatste loodjes wegen inderdaad het zwaarst. Dat ondervonden we maar al te goed. Misschien harder dan de stappers die al 300 kilometer in de benen hadden. Maar we haalden de eindmeet: het stadhuis van Leuven. Een onbeschrijflijke ervaring. We wandelden langs boswegjes en de vaart. Mooi en rustig. Dankjewel Réno, Jan en Marc! We werden verzorgd als prinsesjes. Elke tussenstop was er wel iets om te eten en te drinken: een peperkoek, een appel, soep en lekkere boterhammen, ... We kregen zelfs een voorraad mee voor onderweg. Dankjewel Arlette, Armand, Annie, Bruno en mama Hilde. Voor diegenen die

last hadden van hun voeten, zij konden steeds bij Arlette terecht. Amy kan hier zeker en vast van meespreken. Ze liet maar al te graag met haar voeten spelen.

Stap voor stap kwamen we dichterbij het stadhuis. De laatste meters werden we zelfs nog vergezeld door onze eigen Willekom-gasten. Dit en het applaus bij de aankomst aan het stadhuis doen de pijn wel degelijk ver-



geten. Deze onvergetelijke dag werd beëindigd door een receptie en dankwoordje in het stadhuis. Ook in dit artikel wil ik afsluiten met een dankwoordje: een DIKKE MERCI aan alle KBC-medewerkers en sympathisanten! Wij hebben er enorm van genoten en zijn daarenboven erg blij met de mooie gesponsorde som!

Kim L.