

Willekom vzw BINNENSTE BUITEN

Nieuwsbrief Lente Editie 2014

Verantwoordelijke uitgever Willekom vzw
Raad Van Bestuur Magda Van Loon

Gasten

- Gasten Ontmoeten BV
- Valentijn

RTH

- Lierke Plezierke
- Lente Kriebels
- Krokusvakantie
- Paasvakantie

Team

- Tentoonstelling: Out of the Box

Algemeen

- Vrijwilligerswerk

Voorwoord Lente Editie

‘Een nieuwe lente een nieuw geluid’

Dit jaar kunnen we dit met recht en rede zeggen want op 1 maart ging de Integrale Jeugdhulp definitief van start. Het zat er al lang aan te komen, maar toch keken we er met een zekere nervositeit naar uit. Alle ‘oude’ en vertrouwde paden in de minderjarigenzorg werden immers definitief verlaten op 28 februari om vanaf 1 maart te werken in een volkomen nieuw systeem. De exclusieve samenwerking met het Vaph werd vervangen door een samenwerking met het Vaph als één van de zes actoren in de Vlaamse jeugdhulp.

- De zes betrokken jeugdhulpsectoren zijn Kind en Gezin, de bijzondere jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk, de centra voor leerlingenbegeleiding en het Vlaams agentschap voor personen met een handicap. -

Een verregaand sector-overschrijdend samenwerken dus tussen alle Vlaamse jeugdhulpaanbieders, én een intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod, met als uiteindelijke streven om de kwaliteit van de jeugdhulp zo groot mogelijk te maken. Eén gemeenschappelijke toegangspoort voor alle jeugdhulp én jeugdhulpregisseurs die (zoals de naam dit suggereert) voor het realiseren van deze (vraag gestuurde) hulp de regie in handen nemen.

Uiteraard kunnen we deze visie alleen maar toejuichen. Toch blijft het een hele uitdaging om onze weg te zoeken in dit nieuwe systeem. Af en toe resulteert dit in nagelbijten en kopzorgen, maar met het volle vertrouwen dat , eens deze periode van aanpassen gepasseerd, we tevreden mogen zijn over een kwaliteitsvolle jeugdhulp in Vlaanderen.

En... terwijl dit verhaal zich achter de schermen afspeelt, blijven we in Willekom ,dankzij een gemotiveerd team, elke dag opnieuw inzetten op een huiselijk, gezellig en leuk verblijf voor onze gasten. Lees maar...

Leen Van Heukelom
directie



Gasten Ontmoeten BV

Toen we in januari uit het zwembad van de Nekker kwamen en ons welverdiend 4-uurtje op de trappen van de inkomsthal zaten te verorberen, zagen we ineens een BV !!!

Niemand minder dan Staf Coppens kwam er zwemmen met zijn 2 kindjes. Onze Dimitri wou best een handtekening gaan vragen, maar merkte dat hij geen balpen op zak had. Waarop de opvoedster van dienst met een beter idee op de proppen kwam... Zij heeft immers altijd haar fotoestel in haar handtas, onder het motto "Je weet maar nooit wie je tegenkomt..."

Heel beleefd vroeg Dimi of Staf met ons op de foto wou. We hadden een kort, maar heel vriendelijk gesprek met Staf. Wat een vriendelijke man is hij !!! En oog voor ieder van onze gasten.

Bedankt Staf Coppens voor de leuke babbel, we hopen dat je ook goed gezwommen hebt !!!

Amy

Valentijn

Net zoals alle mensen, vierden ook het koppel binnen Willekom op vrijdag 14 februari Valentijn. Op voorstel van hem gingen ze naar de cinema om er de film van 'De Kampioenen' te gaan kijken. Vervolgens hadden ze een 'tête à tête' in een klein, Turks restaurantje, voor een lekkere pitta.

Zoals u op de foto kan zien, genoten ze er beiden met volle teugen van !

Amy



... er in 2013 192 verschillende gezinnen gebruik gemaakt hebben van de dienstverlening van Willekom.

Wist je dat?



Lierke Plezierke

Voor de leerlingen van het Sint-Janshof organiseert Willekom op elke maandelijkse lesvrije dag, leuke activiteiten. In maart gingen we op citytrip naar Lier. Een fantastische dag met een geweldige groep gasten. Mooi weer, een toplocatie en leuke activiteiten.... Het kon niet meer stuk...

In de voormiddag deden we een stadspel. We gingen voorbij de belangrijkste monumenten en deden de zotste opdrachten. Zo zochten we een heuse pingpongbalboom op de vismarkt. Maar ook de stadspompen hebben we gezocht en.... gevonden... Bij elke goed uitgevoerde opdracht kregen de gasten een puzzelstukje. Al de puzzelstukken samen vormden de verrassing van de namiddag: Bowlen! Iedereen was enthousiast. We trokken onze bowlingschoenen aan en we begonnen eraan. Wat een toptalenten en topscores! Zeker voor herhaling vatbaar!

Kim

Lente Kriebels

Op 25 april hadden de leerlingen van het Sint-Janshof een leerling vrije dag. Ze hadden geen betere dag kunnen uit kiezen. Wat een schitterend weer voor een uitstap!

Om 10u werden we verwacht aan het boshuis van 'De Averegten' in Heist-op-den-Berg. Daar stond onze gids op ons te wachten. Hij zou ons vandaag alle geheimen vertellen over de eetbare planten en kruiden die er te vinden zijn in het bos..



... er in 2013 23 verschillende personen binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening) enkele dagen naar Willekom kwamen.

Wist je dat?

... er in 2013 in totaal 7817 opnames waren, wat een gemiddelde van 21 personen per dag betekende.

Wist je dat?



En... we gingen niet enkel op speurtocht... Met de kruiden en bloemen die we verzameld hadden hebben we een lekker menuutje gemaakt:

- ...een kruidensoepje met margrietjes,
- ...een toastje met klaver,
- ...een kruidenthee



Na de heerlijke maaltijd en de afwas trokken we nog even naar het speelbos om ons daar even uit te leven.

We zetten onze tocht verder richting speeltuin waar we zongen voor Marijke, die jarig was, en die ons trakteerde met snoepjes.

En ja hoor, we keerden tevreden terug!

Tamara



...en als afsluiter een verse brandnetel gebakken in een krokant jasje.



... er in 2013 70 verschillende kinderen naar Willekom kwamen, waarvan 29 jonger dan 12 jaar.

Wist je dat?

Krokusvakantie

Vakantieweek = Week vol Plezier !!! De voorbije krokusvakantie stond, hoe kon het ook anders, in het teken van carnaval. Elke dag hadden we een ander thema, zoals bv.: sprookjes, beestige beestenboel, superhelden, beroepen,... Het was een week vol met leuke spelletjes, muziek, knutselactiviteiten en

.....een uitstap naar de brandweer!



Op donderdag trokken we dus onze stoere schoenen aan, en reden naar de brandweerkazerne van Boom. Daar stond brandweerman Jef ons op te wachten. Hij leidde ons doorheen de hele kazerne.

We zagen de keuken, de eetzaal, de slaapkamer van de brandweermannen van wacht, de controlekamer en de kleedkamer. Daar mochten we een heus echt brandweerpak aantrekken, pfft niet voor mietjes hoor !



Indrukwekkend was de hangar met alle voertuigen van de brandweer. We waren echt onder de indruk van al die grote brandweerwagens.



We kregen van brandweerman Jef een goede uitleg maar wat natuurlijk het allerleukste was, was dat we ook veel zelf mochten uitproberen. Kijk maar naar deze leuke foto's!

Onder de indruk van wat we allemaal gezien hadden reden we tevreden naar huis. Dank je wel brandweerman Jef en collega's voor deze fijne dag!

Tamara



Paasvakantie

Wie zou er niet graag eens met een teletijdmachine naar het verleden en de toekomst willen reizen?

Wij alvast wel! We maakten onze droom waar en bouwden onze eigen teletijdmachine.

Op maandag tikten we de code in om naar de préhistorie te reizen. En wie kwamen we daar tegen? De familie Flinstone met enkele reusachtige dino's. Cool!

De dag erna gingen we een bezoekje brengen bij de Grieken en Romeinen. We maakten een scrub om onze huid goed te verzorgen en een toverdrankje om sterk te worden, want in de namiddag trokken we naar de Nekker om daar deel te nemen aan de Olympische Spelen.



Het werd een gevaarlijke tocht en bij de Egyptenaren begonnen de problemen al goed want daar werden we zo maar even vergiftigd door twee boze mummies en moesten we op zoek naar een tegengif. Man man... , straffe mannen die Egyptenaren! Maar wij waren ze toch te slim af en konden alle codes kraken.

Maar half bekomen van onze tocht op woensdag durfden we donderdag toch nog langs te gaan bij de ridders in de Middeleeuwen. We maakten stoere drakenkruiken uit klei en de dames onder ons mochten nog een mooi juweeltje maken. In de namiddag hebben we de strijd aangegaan met draak 'Vuurwraak' en konden we nog de prinses bevrijden. Oef!

En weet je wat we op onze laatste dag gedaan hebben? We hebben een kijkje genomen in de toekomst,...en wat we daar gezien hebben vertellen we jullie niet.

Tamara

... er in 2013 67 personen voor de eerste keer in Willekom kwamen logeren.

Wist je dat?

Tentoonstelling: Out of the Box

„Inclusie wil zeggen dat iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen aan de maatschappij”

verklaart Machteld, „dat je mee kan doen met alle ‘gewone’ activiteiten, ook de personen met een beperking. Toch lukt dit spijtig genoeg niet altijd. Nog te weinig past de omgeving zich aan zodat de mensen met een beperking uit de boot vallen.

‘Tijdens mijn stage in Willekom wilde ik graag rond dit thema werken. Ik besloot om gedichten te maken met de ‘gasten’ van Willekom en om daarna hierover een tentoonstelling te organiseren. Daarbij streefde ik naar een zo groot mogelijke eigen inbreng van de gasten, en deze was groter dan ik had verwacht. Ze hebben ook veel inbreng gehad over hoe de gedichten tentoongesteld zouden worden. Omdat het thema erover gaat om mensen niet in hokjes te willen plaatsen, kozen we heel toepasselijke de naam ‘Out of the Box’.

Verspreid over de lokalen van de charmante GALERIE DUENDE werden de gedichten creatief tentoongesteld. Daarbij ook mooie zegswijzen van opvoeders over hoe zij het beleven om deze mensen te mogen ondersteunen.

De tentoonstelling was een echt succes. De woordkunstenaars van Willekom kwamen op bezoek en waren apetrots op hun werk. Ook een aantal leerkrachten van Machtelds school, opvoeders van andere voorzieningen en familie en medestudenten kwamen even piepen, verwonderd over al dit verborgen talent.

Bedankt Willekom-team voor alle kansen en mogelijkheden die ik kreeg. Bedankt lieve gasten van Willekom om in jullie hart te laten zien en om het voorrecht om jullie te mogen leren kennen.

Liefs,

Machteld (Stagiair)



Vrijwilligerswerk

Elke maandagvoormiddag kunnen onze gasten tijdens de gastenvergadering een keuze maken tussen de activiteiten die de komende week georganiseerd worden in Willekom. In ons aanbod zoeken we steeds voor elk wat wils...

Voor Laura zochten we iets speciaals. Iets waarmee zij zich zinvol kon inzetten voor de buurt. Het was een hele uitdaging om dit te realiseren. Na wat denk- en zoekwerk kwamen we uit bij de verantwoordelijken van het parochiecentrum Libertus, en jawel hoor, daar was men nét op zoek naar iemand die kon meehelpen in de cafetaria.

Na een geslaagde kennismaking is Laura, sinds januari, elke maandagnamiddag aan de slag in de cafetaria van de Libertusparochie. Daar voorziet zij de deelnemers van de kaartclub van de nodige drank en spijzen. Naast koffie schenken, pintjes tappen, limonades uitschenken en de toog netjes houden, mag Laura ook mee rekeningen maken en het geld ontvangen. Dit alles onder het toezicht en de beschermende vleugels van Gaby.



... er in 2013 104 nieuwe gezinnen op intakegesprek kwamen.

Wist je dat?

Het mag gezegd worden dat Gaby en de 'kaarters' Laura zeer vriendelijk ontvangen hebben en haar werk en vriendelijkheid enorm appreciëren. Telkens we Gaby zien blijft ze de kwaliteiten van Laura opsommen. Tof om horen, Laura straalt dan en is terecht zeer fier !!



En van het één kwam het ander, en al snel kwam de vraag om niet alleen de maandagnamiddag te komen helpen, maar ook tijdens speciale gelegenheden zoals een modeshow van Okra, een bingonamiddag, tijdens de activiteiten van ziekenzorg Laura wil ook dan graag gaan helpen en ziet er ook telkens weer naar uit. Een modeshow van Okra, dat zie je toch ook niet elke dag hé !!

En dat haar werk gewaardeerd wordt, dat merken we maar al te vaak. Een verjaardagscadeautje, een paasgeschenkje, wat lekkers dat toegestopt wordt, soms zomaar een geschenkje van een buurtbewoonster...ja, ja en of men tevreden is over haar... .

Danielle